

Credo met ritueel

De tekst van het credo wordt voorgelezen door de voorganger of pastor en wordt daarna herhaald door iedereen die aanwezig is.

Een groepje kinderen voert de handeling uit die bij het ritueel hoort.

Ik geloof in de heiligheid van de aarde,
de heelheid van de schepping
en de eigenwaarde van alle schepselen.

Ik geloof dat de aarde een gave is.
De vruchtbare aarde die ons draagt en voedt,
die we mogen bewerken en behoeden.
Daarom zaaien wij dit zaad dat we geoogst hebben de bloementuin van de kerk.
Alle planten en dieren zijn gewild door God
en hebben een eigen plek in het web van leven gekregen.

het zaad wordt gezaaid door twee kinderen kinderen

Ik geloof dat u ons leven schenkt, leven brengend water.
Ik geloof dat zuiver water, de kostbaarste grondstof op aarde is,
en onmisbaar is voor al wat leeft.
Daarom geven wij het zaad water.
Ik beloof dat ik zuinig zal zijn op het water,
het niet zal vervuilen of verspillen en eerlijk verdelen

een kind geeft met een gieter met sproeikop het zaad water

Ik geloof dat u, die bent licht van licht, ons hart verwarmt.
De zon draagt uw teken en geeft energie aan al het leven op aarde.
Zonder de zon zijn we nergens.
Daarom steken we een kaars aan als symbool voor de zon,
die licht, kracht en energie op de aarde brengt.

een kind steekt een kaars aan

Ik geloof dat alles in het leven met elkaar verbonden is.
Alle schepselen ademen dezelfde lucht.
Alle schepselen zijn doordrongen van uw heilige geest.
Als symbool van de lucht blazen we over het zaad,
want ook de lucht hebben we nodig om te leven.
Ik beloof dat ik zuinig zal zijn op schone lucht en die niet zal vervuilen.

de kinderen blazen over de schaal met aarde en zaad

Ik geloof in een genadige God
die de mensheid, man en vrouw,
schiep naar zijn beeld
en hen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid gaf de aarde te onderhouden.

Ik geloof dat we met alle mensen samen, overal ter wereld
zorg moeten dragen voor moeder aarde
vrede en gerechtigheid moeten bevorderen
moeten kiezen voor het leven en dat vieren.

Amen.

Benodigheden voor het ritueel:

- Een grote schaal met aarde die al klaar staat
- Zaadjes
- Een gieter met water
- Een kaars en lucifers (of aansteken van een kaars die al brand, dan heb je een los kaarsje nodig)