



Groene Kerken Dag op 7 oktober 2017

Workshop 'Aan de slag met de Groene Bijbel':

Aan de slag met de Groene Bijbel om inspiratie op te doen bij het streven naar duurzaamheid. Het nieuwe van de Groene Bijbel is wat betreft de tekst van de Bijbel een markering van teksten die volgens de redactie over duurzaamheid gaan (1654 verzen). Deels is die markering zeer behulpzaam, maar er zijn ook wel vragen bij te stellen. Misschien zijn voor u zelf ook nog wel andere teksten van belang. Verrassende perspectieven bieden de toegevoegde tekstuele portretten en artikelen. In de workshop wordt een overzicht hiervan geboden en een voorbeeld wordt gedemonstreerd van hoe ermee gewerkt kan worden bij het thema van deze dag 'Groen en eerlijk'.

Workshopleiding: Ds. Trinus Hoekstra werkzaam bij Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat.

Opzet workshop en tijdpad:

40-45 welkom, uitdelen paper en korte toelichting op het programma van de workshop

45-50 kennismaking: uitwisselen naam, plaats en functie en waarom voor deze workshop is gekozen

50-00 Is iedereen bekend met de Groene Bijbel? Is er ervaring met het lezen van en werken met de Groene Bijbel? Wat is volgens u het belang van de Groene Bijbel?

00-05 Toelichting op de toevoegingen in de Groene Bijbel (uitdelen van het overzicht).

05-20 Voorbeeld van een manier van werken met een tekstueel portret, een artikel en een Bijbeltekst: We lezen het portret van Thandi Soko – Afrikaanse ecotheologe – 'Noord en Zuid delen één aarde'.

(672a) Thandi Soko – Afrikaanse ecotheologe – 'Noord en Zuid delen één aarde'

Nederland is schoon en netjes, dat viel Thandi Soko wel op toen ze vanuit Malawi hierheen verhuisde. Maar ook Nederlanders zorgen alleen voor wat ze zien, niet voor wat ze niet zien. 'Wereldwijd is de norm niet duurzaam. In Malawi leven wel veel mensen groen, maar alleen omdat het makkelijker en goedkoper is.'

Thandi is getrouwd met Folkert de Jong, die ze leerde kennen tijdens haar theologiestudie in Zuid-Afrika. Folkert is predikant in Andel, waar het stel met hun dochter een zo groen mogelijk leven leidt.

'Veel normen van de middenklasse in Nederland en Malawi zijn hetzelfde: het is mogelijk voor hen om veel te consumeren: ze kopen veel, eten veel, gooien veel weg en reizen overal naartoe. Maar in mijn land is dat maar voor weinig mensen weggelegd. Eigenlijk leven veel Malawianen heel groen: vlees eten is te duur, elektriciteit is er maar een paar uur per dag en lopen is goedkoper dan een taxi nemen. Maar zodra een Malawiaan meer gaat verdienen, gaat hij ook meer consumeren. Toen ik

opgroeide, aten wij bijvoorbeeld regelmatig vlees. Dat konden we betalen, omdat mijn ouders allebei een baan hadden.

Hier in Nederland is het trouwens veel moeilijker om groen te leven dan in Malawi. Volgens mij is de cultuur hier gericht op gemak: alles moet snel, efficiënt, goedkoop en vooral voorspelbaar zijn. En dat kost veel. In Malawi zijn de mensen meer gewend aan het feit dat dingen plotseling anders kunnen lopen. Maar terwijl het land zich verder ontwikkelt, hebben ze een grote schat: de keuze voor een duurzame economie is eenvoudiger te maken.

Als we niet duurzaam leven, doen we alsof de aarde onuitputtelijk is, terwijl de klimaatverandering ons iets anders vertelt. Vroeger wisten we in Malawi wanneer de regentijd aanbrak. Nu is dat niet meer te voorspellen. Vorig jaar waren er overstromingen, nu heerst er droogte en dreigt hongersnood. Noord en Zuid, arm en rijk delen één aarde. Wat de rijke doet, raakt de arme, wat in het Noorden van de wereld gebeurt, raakt het Zuiden. Wie zorgt voor de schepping, zorgt voor de arme. God maakte de aarde als één geheel en dus moeten we er ook zo mee omgaan.'

Wat valt je op?

We lezen een gedeelte van het artikel van Patriarch Bartholomeus I, 'Ons geloof en het milieu: van hebben naar zijn'. We nemen daarin ook een gedeelte van de aangehaalde Bijbeltekst mee uit Mattheüs 25.

(828-832) De orthodoxe theologie leert dat de natuurlijke schepping niet los te maken is van het wezen en de bestemming van de mens. Elke menselijke daad laat een blijvende indruk op de fysieke aarde achter. Onze houding jegens de schepping heeft een directe invloed op het gedrag tegenover onze medemens.

De wereldeconomie groeit simpelweg uit boven het vermogen van onze planeet om die economie te ondersteunen. Niet alleen onze manier van leven staat op het spel, maar ook het pure feit van ons overleven. Wetenschappers verwachten dat juist de mensen in de armste gebieden de komende jaren het meest onder de opwarming van de aarde te lijden hebben. Om die reden zal het ecologische probleem van de vervuiling altijd in verband staan met het sociale probleem van de armoede. Daarom zullen alle ecologische activiteiten uiteindelijk gemeten en beoordeeld worden aan de hand van de effecten die ze hebben op de armen van de wereld. En dat is precies waarvoor de Heer zelf in Mattheüs 25 al gewaarschuwd heeft.

De Patriarch refereert hier aan het tekstgedeelte uit Mattheüs 25:31-46 over het oordeel van de Mensenzoon dat een klassieke tekst is geworden voor het diaconaat met de werken van barmhartigheid: "Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe." En even verder zal de Mensenzoon zeggen: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

En de Patriarch concludeert na deze tekst: Aandacht voor ecologische vraagstukken heeft direct te maken met aandacht voor sociale gerechtigheid, in het bijzonder voor de honger in de wereld. Een kerk die nalaat om voor het milieu te bidden, is een kerk die weigert een lijdende mensheid te eten en te drinken te geven. Een samenleving die de opdracht negeert om voor alle mensen te zorgen, is een samenleving die de schepping van God zelf, inclusief het milieu, mishandelt. En dat komt neer op godslastering.

Wat blijft bij je haken?

Wat valt je verder op als je het gedeelte uit Mattheüs 25 leest uit de Groene Bijbel?

20-25 Wat kan het zo aan de slag zijn met de Groene Bijbel voor de praktijk van Groene Kerken betekenen?

25-30 afronding en afsluiting

e-mailadres in verband met bereikbaarheid voor vragen en suggesties: t.hoekstra@pkn.nl